

Van Pietje Bell tot Harry Potter

De Kunsthal Rotterdam

en de Koninklijke

Bibliotheek presenteren

de grootste kinderboeken-

tentoonstelling die ooit

gehouden is.



© Arie Versluis

De grootste hal van de Kunsthal wordt omgetoverd tot een war Wonderland, omsloten met een enorme muur van boeken – 160 meter lang en ruim 4 meter hoog. De bedoeling is dat je je als volwassene ten opzichte van zo'n oppervlak weer kind gaat voelen! In deze wand wordt in ruim 60 vitrines een chronologisch overzicht gegeven van het kinderboek in Nederland, waarbij het vertaalde kinderboek ook tot de Nederlandse uitgaven wordt gerekend. Dus ook Pieter Konijn van Beatrix Potter en Winnie-de-Poeh van AA Milne.

De tijdlijn begint met een aantal vroege leerboekjes. Hierna is er aandacht voor Hieronymus van Alphen's 'Proeve van kleine gedigten voor kinderen' uit 1778, door velen gezien als het allereerste kinderboek in het Nederlands. Met een speciaal computerprogramma kunnen de bezoekers pagina voor pagina door de soms zeer kwetsbare boeken bladeren.

Daarna volgt veel aandacht voor 19de eeuwse uitgaven (met o.a. Jules Verne). De 20ste eeuw komt dan eveneens ruimschoots aan bod, met o.a. Pietje Bell, Ot en Sien en Nijntje. Deze hal eindigt met de huidige Harry Potter-hype.



Nog tot 5 januari 2003

WONDERLAND
Kunsthal Rotterdam
Museumpark
Westzeedijk 341
3015 Rotterdam
0031- 440.03.00
www.kunsthall.nl

.....
P.R.A.K.T.I.S.C.H.



In twaalf spannende paviljoens worden in Wonderland oude en nieuwe thema's uit kinder- en jeugdliteratuur met beeld en geluid tot leven gebracht.

Bezoekers kunnen reizen naar verre landen, griezelen in een donker bos, mijmeren over lang vervlogen tijden en dingen doen die normaal niet mogen. In één van de paviljoens voeren verhalenvertellers het publiek mee naar exotische werelden. Ze dragen bijzondere verhalen voor uit het Midden Oosten, Afrika, Azië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In de twee etages hoge Kinderboekenfabriek kan de bezoeker zijn eigen boek maken om zo te ontdekken hoe het is om schrijver, tekenaar, drukker of uitgever te zijn. Tijdens de tentoonstelling worden speciale activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Die staan op de speciale website (www.kb.nl/wonderland) waar ook een virtueel bezoek aan de tentoonstelling mogelijk is.



de Warande

TENTOONSTELLING

van 21 december tot en met 26 januari 2003

ELS VAN DEN VEYVER

installaties, schilderijen, fotografie, video ...

lezing van de kunstenaar over haar werk
donderdag 9 januari 2003 om 20 u
in de Warande.
gratis toegang.

vrije toegang van di. tot za. van 14 tot 18 u., zo. van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.
gesloten op maandag en op Kerst- en Nieuwjaarsdag.
een bezoek op afspraak is mogelijk.

de Warande, Warandestraat 42, B-2300 Turnhout
tel. 0032 (14) 41 94 94, fax 0032 (14) 42 0821
e-mail tentoon@warande.be, www.warande.be