

Kunst Ontdek Vlaanderen-aan-de-Leie en toerisme

Een mooi alternatief

Een frisse neus halen, de batterijen opladen, zorgeloos genieten... het is allemaal mogelijk langs de kronkelende oevers van de Leie tussen Wervik en Gent. Zowel voor een dagje uit, een weekendje weg of zelfs een korte vakantie biedt deze regio talloze mogelijkheden. Waar wacht u op om Vlaanderen-aan-de-Leie te ontdekken?



Bijna honderd kilometer slingert de rivier zich door een aantrekkelijke regio die zich profileert als een nieuwe, beloftevolle toeristische regio. 29 gemeenten en steden uit West- en Oost-Vlaanderen hebben de krachten gebundeld in de vzw Toerisme Leiestreek om toerisme en recreatie in de Leievallei te promoten.

De Leie als rode draad

Rode draad in dit nieuwe toeristische verhaal is de Leie. Deze "Golden River", een bijnaam die verwijst naar het vlas, dat groot werd in het Leiewater en de streek welvaart bezorgde, stroomt traag door een brede vallei met een rijk verleden en een sterke economische traditie. De rivier inspireerde niet enkel talloze kunstenaars, vooral in het groene, pittoreske gedeelte tussen Deinze en Gent, maar lonkt nog steeds uitnodigend naar watersporters, fietsers en wandelaars.

Het aantrekkelijke Leiland biedt voor elk wat wils

De cultuurminnaar kan er tientallen musea bezoeken. In Sint-Martens-Latem, Deurle en Deinze bijvoorbeeld zijn de collecties van de Leieschilders prominent aanwezig. Roger Raveel, een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars, heeft een eigen museum in Machelen-aan-de-Leie. Zevenhonderd jaar na de Guldensporenslag zijn het Kortrijkse Broelmuseum en het museum in de Groeningeabdij een bezoek overwaard. Overal getuigen kerken van een eeuwenoude bouwtraditie. Zelfs kastelen zijn nooit ver weg.



Krijgt u stilaan de smaak te pakken?

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen heeft wat in de pijp zijn zitten voor zijn abonnees! Wie kunst wil beleven langs de waterkant, kan volgend voordeelarrangement eens uitproberen. Aankomst op vrijdag of zaterdag, 2 nachten in halfpension, in een klassehotel te Kortrijk. Om de streek beter te leren kennen krijg je volgend voordeelpakket: Toeristische kaart en gids van de Leiestreek (waarde € 10), voordeelvouchers (groepstarief) voor ingang in het Roger Raveelmuseum, nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum, nationaal Tabaksmuseum en het Peter Benoitmuseum. Gratis ingang in het Groeningeabdij-museum en Broelmuseum te Kortrijk. **De prijs van dit alles: € 50,00 i.p.v. € 110,00** (p.p. op basis van dubbele kamer, supplement single € 40,00)

Dit arrangement kan geboekt worden bij de Dienst Toerisme Kortrijk, St. Michielsplein 5, 8500 Kortrijk. Tel. 056/23 93 71, Fax 056/23 93 72, E-mail: toerisme@kortrijk.be Geldig van april tot november 2003.

Let op!

Als toemaatje geven wij **één arrangement gratis weg!** (geldig voor 2 personen)

Wat moet u daarvoor doen? Hieronder staat een citaat van een vrij bekende kunstenaar.

'Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt'

De vraag is simpel: van wie is dit citaat? Stuur ons een kaartje of mail ons het antwoord, en misschien is het lot je wel gunstig gezind! Veel succes!